



**Asociación Iberoamericana Eindhoven
Cultuurreis naar Barcelona en Valencia
22 t/m 29 oktober 2011**

Organisatie reis: Suzanne Roelofs en Peter Kivits

**Verslag samengesteld op basis van aantekeningen
van José Ackermans door Jo Kobussen**

Dag 1

ZATERDAG 22 OKTOBER



AANKOMST [BARCELONA](#): VLUCHT: van Düsseldorf (Weeze) (NRN) naar Barcelona T2 (BCN) Vlucht FR6390 Vertrek NRN om 13:30 en aankomst BCN om 15:35.

Aankomst in de middag op het vliegveld van Barcelona en vandaar naar het [hotel California](#) (C/ [RAURIC](#) 14, Barcelona) vlakbij Las Ramblas en op enkele minuten loopafstand van de Mirador de Colón, de haven en Plaza Cataluña. De avond is vrij te besteden en de deelnemers kunnen genieten van alle mogelijkheden die het

centrum van Barcelona te bieden heeft.



Las Ramblas eind 18^{de} eeuw aangelegd, vernoemd naar de rivier die hier gelopen heeft. Voor extra informatie klik [hier](#).

NB: Arabisch: rambla = droge bedding.

Mirador de Colón (=Christoffel [Columbus](#) (Spaans: Cristóbal Colón, Italiaans: Cristoforo Colombo):

Het Columbus monument op de [Plaça del Portal de la Pau](#) (Poort der Vrede) is door Gaietà Buïgas ontworpen voor de wereldtentoonstelling van 1888. Dit 60 m hoge gietijzeren monument geeft de plaats aan waar Columbus in 1493 na de ontdekking van Amerika aan land kwam en werd begeleid door zes Caribische indianen. Hij werd plechtig verwelkomd door de katholieke koningin in de [Saló del Tinell](#) (14^{de} eeuw, gotisch, een grote zaal waarvan de bogen een spanwijdte van 17 m hebben en dat zich bevindt in [Conjunct Monumental de la Plaça del Rei](#)). Voor extra informatie klik [hier](#).

