



Asociación Iberoamericana de Eindhoven organiseert:

8-Daagse architectuurreis naar Santiago de Compostela en Galicia

Voor de zesde achtereenvolgende keer organiseren wij een architectuurreis naar Spanje. In 2011 waren wij in Barcelona/Valencia, daarna in Madrid/Toledo, in Sevilla/Córdoba, in Castilla y León en vorig jaar waren we in Bilbao en Burgos met daar tussenin een aantal prachtige bodega's. Dit jaar gaan we naar **Galicia met Santiago de Compostela als standplaats**. Verder bezoeken we de steden La Coruña, Pontevedra en Vigo.

Gelukkig worden we dit jaar ter plaatse weer begeleid door [Suzanne Roelofs](#) die er bij de vorige reis wegens zwangerschapsverlof helaas niet bij kon zijn. Wij blijven 7 nachten in het eenvoudige maar zeer nette 3-sterren [Hostal Mexico PR](#) in Santiago de Compostela en na deze prachtige stad uitgebreid bekeken te hebben maken we van daaruit korte trips met de bus naar diverse bezienswaardigheden in de omgeving.

Beide reizen vinden dit jaar plaats in de maand september 2016 namelijk van 10 tot 17 september en van 24 september tot 1 oktober. U bent uiteraard vrij om te kiezen met welke reis u meegaat maar indien u zich bij uw reisgenoten van vorig jaar wilt aansluiten dan stellen wij voor dat de eerste groep van vorig jaar ook weer de eerste groep van dit jaar is. U kunt zich opgeven door het [Aanmeldingsformulier](#) in te vullen. **Boek geen vlucht voordat u bericht hebt gekregen dat de reis definitief doorgaat (minstens 10 deelnemers).**

We vliegen met Vueling op 10 september om 19:20 uur uit Amsterdam, of op 24 september om 12:25 uur uit Amsterdam rechtstreeks naar Santiago de Compostela. Een week later vertrekken beide groepen om 9:30 uur uit Santiago en zijn dan om 11:50 uur in Amsterdam. U bent vrij om andere vluchten te boeken (denk in dat geval ook aan vervoer tussen luchthaven en hotel) en ook hoeft u niet aan de dagexcursies deel te nemen. Weliswaar wordt iedere dag een afspraak gemaakt om gezamenlijk ergens te gaan lunchen en/of dineren, maar u kunt er ook voor kiezen om alleen op pad te gaan.



Sinds februari 2016 is de Asociación lid van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties ([www.vvkr.nl](#)). Ook zijn wij aangesloten bij het garantiefonds GGTO, zie [www.stichting-ggto.nl](#). De AIE brengt haar reizigers voor deze garantieregeling een klantenbijdrage van € 15 per boeking in rekening. Met deze bijdragen, die worden afgedragen aan de GGTO, wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. In onze [Reisvoorwaarden](#) staat onder andere dat **u zelf verantwoordelijk bent voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering**. De Asociación kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Leest u vooral onze reisvoorwaarden goed voordat u zich aanmeldt.



De kosten voor deze reis zijn afhankelijk van het aantal deelnemers omdat sommige kosten van de reis, zoals het vervoer ter plaatse en de vergoeding voor onze gids, hoofdelijk worden omgeslagen. Bij 20 deelnemers kost de reis ongeveer 800 euro per persoon, inclusief de vliegreis. Deze prijs is slechts een indicatie want u boekt zelf uw vliegticket. De éénpersoonstoeslag bedraagt 122,50 euro. Lunch en diner, en uiteraard uw persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. De maximale groepsgrootte is 24 personen. Niet-leden van de Asociación zijn van harte welkom om mee te gaan op deze reis maar dienen lid te worden en hun contributie van 27 euro te voldoen.

Nadat we besloten hebben dat de reis definitief doorgaat wordt u verzocht uw eigen vliegticket te bestellen. Indien u mocht besluiten, na boeking om toch niet mee te gaan **dan kunnen de kosten van de vliegreis op geen enkele wijze van de AIE worden teruggevorderd**. De webmaster van de AIE is altijd bereid om assistentie te verlenen bij de boeking van het vliegticket. U dient uw inschrijving te bevestigen door een kopie van uw e-ticket naar de AIE-webmaster te sturen.

Op de volgende pagina's geven wij u een indruk van wat we die week gaan bezoeken. Uiteraard is dit een verre van volledig overzicht en er kunnen tot op het laatste moment nog veranderingen worden aangebracht.

Wij zouden het erg leuk vinden als u met ons meegaat!

Suzanne en Peter

Dag 1 (zaterdag): Reizen van Amsterdam Schiphol naar Santiago de Compostela

We reizen met de Spaanse maatschappij Vueling. We vertrekken op 10 september 2016 om 19:20 uur uit Amsterdam, of op 24 september om 12:25 uit Amsterdam en vliegen rechtstreeks naar Santiago de Compostela. Daar aangekomen worden met een luxe bus naar ons hotel gebracht. Er is geen verzorgd programma op de dag van aankomst.

Dag 2 en 3 (zondag en maandag): Santiago de Compostela

Voor de meeste mensen is Santiago de Compostela een belangrijk bedevaartsoord en onder onze deelnemers zijn er vast en zeker een paar die er te voet heen gelopen zijn. Die mensen zullen hun eigen verhaal ongetwijfeld gaan vertellen. Overal in Santiago zullen we pelgrims zien die van heinde en verre gekomen zijn. Het centrum van Santiago wordt gesierd door talloze prachtige gebouwen met als stralend middelpunt de kathedraal. Helaas staat de voorkant van de kathedraal en het beroemde Pórtico de la Gloria voorlopig nog in de steigers. Natuurlijk gaan we die kathedraal van alle kanten bekijken, van binnen en van buiten en wellicht zelfs van boven.....



Maar wist u dat ze in Santiago de top van een heuvel hebben afgehakt en in plaats daarvan een serie gebouwen hebben neergezet ontworpen door Eisenman precies in de vorm van die top? Suzanne wist niet wat ze zag en ze gaat er u van alles over vertellen.



En dan hebben ze daar ook nog een prachtig museum voor moderne kunst, een fantastisch vormgegeven muziekcentrum, moderne universiteitsgebouwen en een drievoudige gedraaide trap waarvan je niet weet welke je moet nemen. Kortom, twee dagen is eigenlijk tekort om Santiago de Compostela te beleven.....



Dag 4 (dinsdag): Vuelta por las Rías Baixas

Misschien hebt u de prachtige Spaanse film *Mar adentro* gezien van Alejandro Amenábar, die in 2004 een Oscar won voor de beste niet Engels gesproken film. Deze film is opgenomen aan de fjorden van Galicia die ze hier *rias baixas* noemen. We maken vandaag een tochtje met de bus door dit Keltische verleden van Galicia. We bezoeken karakteristieke dorpjes in een spectaculair landschap tussen de Ría de Muros e Noia en de Ría Arousa. Vandaag gaat het vooral om het natuurschoon maar we vergeten de architectuur niet al was het alleen maar om uit te leggen hoe de Kelten dat deden. En hoe zat het ook al weer met dat stenen bootje waarmee Santiago naar Spanje is gevaren? In Padrón vinden we het antwoord.....



Dag 5 (woensdag): La Coruña

Na Santiago de Compostela is La Coruña wellicht de meest bekende stad van Galicia. Het is de stad van Maria Pitá, de Spaanse evenknie van onze Kenau Simonsdochter Hasselaer, wiens standbeeld de blikvanger is op het centrale plein in de stad. La Coruña kennen wij ook van de Costa da Muerte waar vele schepen zijn vergaan ondanks de aanwezigheid van een van de oudste vuurtorens van Europa, de Torre Hércules. We gaan genieten van de zee, de prachtige uitzichten, de modernistische en glazen gevels die zo typisch zijn voor La Coruña. En dat allemaal op minder dan een uur rijden met de bus vanuit Santiago de Compostela.



Dag 6 (donderdag): Ría de Arousa en Pontevedra

Alwéér de Ría de Arousa? Jazeker, we kunnen toch Galicia niet gezien hebben zonder een boottochtje gemaakt te hebben over een van de vele rías? Op een uurtje rijden van Santiago schepen we ons in voor een tochtje van een uur over het water. Terwijl we genieten van een hapje luisteren we aandachtig naar de alleen maar Spaanse sprekende gids die ons alles uitlegt over de mosselbanken waar we langs varen. Daarna gaan we koffiedrinken in Combarro tussen de hórreo's en proberen we op tijd te zijn om met de bus mee te gaan naar Pontevedra, een rustig stadje dat bekend staat om zijn pleintjes die her en der door de stad verspreid zijn. Op een van die pleintjes lunchen we en maken daarna onder leiding van Suzanne een korte wandeling door deze gezellige stad.



Dag 7 (vrijdag): Vigo

Voor deze laatste dag moesten wij kiezen uit Ourense, Lugo en Vigo. Galicia is erg groot en in verband met de afstand hebben we gekozen voor deze laatste stad. Als we die stad bezichtigd hebben dan zullen we er zeker geen spijt van hebben. Vigo staat namelijk vol met hele mooie gebouwen en is prachtig gelegen aan de Ría. Maar eerst zien we de futuristische architectuur van de ver buiten de stad gelegen universiteit en kunnen we genieten van de beschrijvingen die Suzanne zal geven over deze hypermoderne campus. En ook op de terugweg van deze drukke stad op een uurtje rijden van Santiago de Compostela kunnen we weer genieten van de imposante ligging. We zijn op tijd terug vandaag zodat we nog wat kunnen winkelen want morgen is daar geen tijd voor.



Dag 8 (zaterdag): Vroeg op en reizen

Helaas, het is weer bijna voorbij. En dan moeten we ook nog eens erg vroeg op..... Om 08.00 uur moeten we op het leuke moderne vliegveld van Santiago zijn. Er was jammergenoeg geen alternatief voor een directe vlucht naar Amsterdam. Maar op deze manier zijn we ook wel weer lekker vroeg thuis in Nederland. Onze bus zal ons ophalen en naar het vliegveld brengen. En wie weet, is er nog tijd voor een korte rondleiding.....

U kunt zich voor deze reis opgeven door het [Aanmeldingsformulier](#) in te vullen en op te sturen. Wacht u alstublieft met het boeken van de vliegreis totdat u bericht hebt gekregen dat de reis definitief doorgaat. Als u uw ticket heeft geboekt stuurt u een kopie aan de AIE-webmaster. Pas dan bent u definitief aangemeld. Ook voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij webmaster@aie-eindhoven.nl.

Namens het bestuur van de Asociación en Suzanne,

Peter Kivits